



TAFELGESPREKKEN – HANDLEIDING

Het doel van *Tafelgesprekken* is om met mensen van diverse achtergronden op een ongedwongen manier te luisteren naar elkaar en in gesprek te zijn over herkenbare thema's en levensvragen.

Inhoud

Handleiding, 100 kaarten, onderverdeeld in 4 thema's.

Groepssamenstelling

Het initiatief kan bijvoorbeeld genomen worden door een aantal mensen waarbij ieder iemand uitnodigt die hij/zij kent. Zo kun je een groep vormen met 6-8 mensen uit diverse achtergronden.

Locatie

Gebruik kan worden gemaakt van de kerk of een ander gebouw. Je kunt er ook aan denken dat de deur van een buurthuis vaak wijd open staat voor dergelijke initiatieven.

Thema's per avond

1. De samenleving (groen)
2. Doel van je leven (rood)
3. God enzo (paars)
4. De toekomst (blauw)
5. Een vijfde avond naar behoefte: terugblik en/of: waar willen we het nog over hebben?

Opzet programma

19.45 uur koffie/thee

20.00 uur start

Gesprek in drie ronden:

1. Kaarten op tafel: om de beurt een kaart pakken en spontaan op de vraag reageren, de hele kring rondgaan totdat ieder tenminste één vraag heeft gehad.
2. Verdieping: bij elkaar doorvragen, kijken wat er leeft bij het onderwerp en hierop doorgaan.
3. Terugblik: wat neem je mee? Wat vond je interessant?

21.30 uur natafelen, -borrelen (laat ieder om de beurt iets meenemen!)

Gespreksleider

- Eerste avond: welkom, kort rondje kennismaken.
- Volgende avonden: welkom, korte terugblik op vorige avond.
- Neutrale rol, gesprek leden door de drie ronden, gespreksleider kan per avond rouleren.
- Hij/zij zorgt ervoor dat er naar elkaar wordt geluisterd en kan eventueel doorvragen en samenvatten.
- Zorgt voor een sfeer van wederzijds respect waarin ieder zijn/haar mening kan geven.

Spelregels

- De kaarten worden op de kop op tafel gelegd.
- Eerste ronde: pak om de beurt een kaart, lees deze hardop voor en reageer spontaan.
- Je mag passen; neem een nieuwe kaart.
- Ter verheldering kan er een vraag gesteld worden.
- Interactief: ieder heeft zijn/haar bijdrage in het gesprek.
- Ieder is vrij te zeggen wat hij/zij denkt of vindt.
- Respecteren van ieders inbreng.

<https://tafelgesprekken.info/>