



Protestantse Kerk
Den Haag

Kerkasiel Bethel

– Nieuwsbrief #6 –

Den Haag, maandag 1 april 2019

Status voor de Tamrazyans!

Het zal geen nieuws meer zijn, maar het spreekt vanzelf dat dit bericht de definitieve aanleiding is voor deze zesde nieuwsbrief: de familie Tamrazyan heeft een verblijfsvergunning!

De blijdschap was door de telefoon hoorbaar en op de diverse sociale media ook zichtbaar. Veel binnenlandse en buitenlandse media zochten opeens weer contact en wilden er graag aandacht aan geven.

Voor de familie betekent dit op korte termijn dat ze zich minder vaak op de locatie bij de COA hoeven te melden. We hopen vooral dat ze snel naar een eigen woning kunnen verhuizen op een plek die voor hen goed zal zijn.

En de andere gezinnen?

Vele gezinnen wachten nog op een beschikking van het ministerie en dat kan ook nog wel een tijdje duren. De gang van zaken



Hayarpi
@hayarpi_3

Volg je nu

Lieve mensen,
We hebben alle moeilijkheden samen gedragen. We hebben eindelijk een verblijfsvergunning gekregen. Dank jullie wel allemaal voor jullie steun, jullie gebeden, kaarsjes etc! #kinderpardon #kerkasielBethel

[protestantsekerkdenhaag.nl/familietaamrazyan ...](http://protestantsekerkdenhaag.nl/familietaamrazyan...)
Zie hieronder voor een nieuw gedicht

Wonderlijk

Het is wonderlijk
Hoe U alles deed
Via honderden mensen
Via honderden harten

Het is wonderlijk
Hoe U ons leven leidt
Langs heuvels van vreugde
Langs diepten van verdriet

Het is wonderlijk
Hoe groot Uw liefde is
Voor zondige mensen
Voor een gebroken wereld

Het is wonderlijk
Hoe U ons de weg wijst
De weg van het leven
De weg van de eeuwigheid...



Hayarpi Tamrazyan

17:19 - 26 mrt. 2019

195 retweets 1.231 vind-ik-leuks



159 195 1.231

wordt door diverse organisaties en personen nauwlettend gevolgd, omdat bepaalde onduidelijkheden niet worden weggenomen en ook omdat we hebben geleerd niet zomaar te vertrouwen op een goede afhandeling door de verschillende diensten.

Hayarpi's gedichtenbundel

In de tweet van Hayarpi, die hierboven is afgedrukt, staat een van haar gedichten. Zo hebben we ze vaker gehoord en gezien, tijdens het kerkasiel in Bethel: gedichten over het asiel en het Kinderpardon. Veel van

deze gedichten van Hayarpi zijn nu bijeengebracht in de bundel *Aards verdriet en hemelse vreugde*, die door INLIA en Stek in gezamenlijkheid werd uitgegeven.

Op vrijdag 22 maart presenteerden we als uitgevers deze bundel. Hayarpi reikte het eerste exemplaar vervolgens uit aan “iemand die al vele jaren is betrokken bij de hulp aan vluchtelingen en vluchtelingkinderen. Een onmogelijk harde werker, die hen de helpende hand toereikt en zo verandering brengt in het leven van mensen”. Met deze woorden verlegden we de verantwoordelijkheid naar John van Tilborg, directeur van INLIA, het eerste exemplaar in ontvangst.



De bundel kost €12,50 en is onder meer verkrijgbaar bij boekhandel [Riemer](#) in Groningen, Meppel en Amersfoort en bij [lchthus](#) in Den Haag, Zoetermeer, Leiden en Alphen a/d Rijn en via de links ook online in deze webwinkels te bestellen.

De opbrengst van de dichtbundel gaat naar een noodfonds voor de legeskosten van het Kinderpardon.

Leges-kosten

Wie een aanvraag indient om voor het Kinderpardon in aanmerking te komen, moet €164 per persoon betalen. Een gezin met 3 kinderen moet dus € 820 neertellen, anders kan het geen aanvraag indienen. Het is duidelijk dat dergelijke bedragen juist voor deze groep erg moeilijk op te brengen zijn. Intussen is de werkelijkheid snoeihard: geen geld, geen pardon! Vandaar dit noodfonds, dat door INLIA wordt beheerd.

Ook [Kerk in Actie](#) bericht hierover:

Bij de IND bestaat voor vreemdelingen met weinig geld nog altijd geen mogelijkheid om vrijstelling van de leges te verkrijgen. Dikwijls kloppen asielzoekers dan ook aan bij diaconieën. Veel diaconaal geld wordt zodoende uitgegeven aan leges, opdat het ontbreken van geld in ieder geval geen belemmering vormt voor de asielzoeker om zijn recht te krijgen. Maar eigenlijk zou er natuurlijk een mogelijkheid of procedure moeten zijn om van de IND vrijstelling van deze leges te verkrijgen.

Kosten van het kerkasiel

Ook de organisatie van een kerkasiel brengt kosten met zich mee. Het is heel bijzonder om te zien hoe groot het bedrag is dat we aan giften hebben ontvangen uit binnen- en buitenland: maar liefst 86.000 Euro!

Dit lijkt min of meer voldoende te zijn om de concrete uitgaven te dekken, die we rond het kerkasiel in Bethel hebben gemaakt.

Een groot bedrag aan personele lasten is hier echter niet in meegenomen. We zijn dan ook heel blij met de bijdrage hiervoor van Kerk in Actie. De Protestantse Diaconie Den Haag is van harte bereid om de overige kosten voor haar rekening te nemen.

Last call: gevonden voorwerpen

Als we de balans opmaken, horen daarbij ook de gevonden voorwerpen: zaken die in Bethel achtergelaten werden en op hun oorspronkelijk eigenaar wachten. Zoals daar zijn: brillen en bijbels, stola's en shawls. Een laatste oproep doen we hierbij onder verwijzing naar de website van de [Protestantse Kerk Den Haag](#), waarop ook foto's van de gevonden voorwerpen staan.

Theologie in de maak

Balansen worden opgemaakt ter afsluiting, maar ook om vervolgens weer vooruit te kunnen kijken. De reflectie was tijdens het kerkasiel al gaande en krijgt nu ook wat duidelijker gestalte. Ondergetekende, Derk Stegeman, was bijvoorbeeld in maart op uitnodiging van Eurodiaconia in Edinburgh, om daar op de jaarlijkse conferentie over het kerkasiel te vertellen. Theo Hettema zal in het najaar in Duitsland op een conferentie over kerkasiel spreken. En zo zijn er meer interviews, colleges en spreekbeurten.

Bijzonder is verder dat verschillende studenten hebben besloten hun masterscriptie aan het kerkasiel te wijden. Ze doen dat vanuit verschillende invalshoeken en ook vanuit verschillende opleidingen. We zijn natuurlijk heel benieuwd wat deze academische reflectie oplevert!

Zelf hebben we het plan opgevat om een publicatie voor te bereiden waarin we zaken rond het kerkasiel willen bundelen: terugblikken, chronologie, feiten en cijfers, reflecties, inventarisatie van en bloemlezing uit liturgische bijdragen, kritieken en pleidooien, enzovoorts. Als voorlopige verschijningsdatum kozen we 30 januari 2020, precies een jaar na beëindiging van het kerkasiel in Bethel.

Save the date: conferentie

Op 17 mei a.s. wijdt het [Beraad Grote Steden](#) haar voorjaarsconferentie aan het kerkasiel. Op uitnodiging van het bestuur zullen in elk geval Theo Hettema en ondergetekende daar laten horen hoe we theologisch op het kerkasiel terugblikken en hoe het kerkasiel op onze theologie ingrijpt. Stuur een e-mail naar info@beraadgrotesteden.nl als u graag een uitnodiging voor deze conferentie wilt ontvangen.

Tenslotte

Of dit de laatste nieuwsbrief is rond het kerkasiel, is nu niet goed te zeggen. Zeker is wel dat alle informatie over het kerkasiel op de website van de [Protestantse Kerk Den Haag](#) (en dat is nogal wat) daar voorlopig op zal blijven staan. Ander nieuws rond het kerkasiel en Kinderpardon zal hier ook te vinden zijn. En de officiële kanalen van Protestantse Kerk, Diaconie en Stek blijven gewoon in de lucht.

Met een hele hartelijke groet,
namens de Protestantse Kerk Den Haag,

Derk Stegeman

(vh. coördinator & woordvoerder Kerkasiel)
dstegeman@stekdenhaag.nl

NOODFONDS

Draag ook bij aan het noodfonds van INLIA voor de legeskosten van kinderpardonaanvragen.

Maak een bedrag over naar

- NL47 INGB 0005 8728 15
- t.g.v. Stichting INLIA
- o.v.v. 'Noodfonds Kinderpardon'